

Beste ouders,

De afgelopen weken zijn we in de klas volop rondom Sinterklaas aan het werk geweest. We hebben gerekend met pepernoten, een heus Sinterklaashuis gemaakt en Pietengym (met diploma!) gehad. Een drukke, maar ook hele leuke tijd.

Inmiddels heeft Sinterklaas in de klas plaats gemaakt voor Kerstmis. In de klas staat een kerstboom, er is een kerststal en er hangen een heleboel lampjes.

Veilig Leren Lezen

We zijn alweer aan de laatste dagen van kern 5. In kern 5 en 6 leren de kinderen de meeste twee-tekenklinkers, de **eu – ie – ou – au – ui en ei**. Sommige kinderen vinden het lastig om een twee-teken-klinker goed te schrijven en twijfelen welke letter voorop moet. Hiervoor gebruiken we steunkaarten en versjes. Op zo'n steunkaart kunnen kinderen zien welke letter voorop hoort. Ook onze geheimtaal helpt hierbij en we gebruiken ook versjes.



We blijven goed oefenen met alle letters en klanken die we hebben geleerd. We lezen in leesboekjes die we zelf mogen kiezen of in het leesboekje wat hoort bij de kern. Maar we lezen ook woordrijtjes en korte verhaaltjes die horen bij de kern of het thema. Het leesproces is ook een kwestie van veel leeskilometers maken!

Rekenrijk

Rekenen gaat met een flink tempo. We zijn al bezig met het tellen tot 100! We maken sommen als welk getal komt voor 80 en maken sprongen van 2, 5 en 10.



Bij de bussommen leren we optellen en aftrekken t/m 10 met meer dan 2 termen.

Er zitten 7 mensen in de bus. Bij de halte stapt 1 persoon in. Hoeveel mensen zitten er dan in de bus? Bij de volgende halte stapt 1 persoon uit. Hoeveel mensen zitten er dan in de bus?

We leren hoe we moeten aanvullen t/m 10 en tot 20.

In de vorige blokken hebben we goed geoefend met de vriendjes van 10 en het splitsen. Dat komt nu goed van pas!



Hoekenwerk



Van de goede Sint heeft groep 3 een letterspelmat gekregen. Het lijkt een beetje op het spel Twister. De kinderen moeten, door met hun handen en voeten op letters te gaan staan, woorden vormen. Tijdens hoekenwerk werd dit spel al meteen gespeeld.

Een superleuk cadeau van Sinterklaas!

Van alles wat

Vandaag heeft u via de mail een brief ontvangen over de kerstviering op 20 december. De intekenlijst van groep 3 hangt op de klapdeuren net voorbij de klas.

De donkere decemberdagen breken weer aan en er is dus niets leuker dan in de klas in het donker te lezen! We maken de klas zo donker mogelijk en alle kinderen mogen op een fijn plekje lezen met een zaklamp. De komende 2 weken willen we hier dagelijks mee starten. Wilt u uw kind een zaklamp meegeven die tot de kerstvakantie op school mag blijven? Het is fijn wanneer de zaklamp is voorzien van een naam.

Op de volgende bladzijde vindt u verschillende foto's van het Sinterklaashuis wat we hebben gemaakt en van de Pietengym.

Groetjes, juffen van groep 3

